

Dominikanerna 2016 ^{800 år}

Vi firar 800 år! Dominikaner från Norden, Frankrike och andra länder samlas i Lund.

Karl Ove Knausgård författare

Ruben Östlund regissör

Dominikanerna

br Bruno Cadoré op, ordensmästare
dominikaner från Norden

EN GÅTFULL SANNING

Om att söka sanningen och om möjligheten att nå fram. Om relativismen och gränserna.

Lördagen 21 maj

Lunds Stadshall 10.30

följt av ekumenisk vesper i Lunds Domkyrka 17.00



800 ÅRS PREDIKAN I GEMENSKAP

Efter år av predikande i södra Frankrike och lång tid i ensamhet bildade Domingo de Guzman, Dominikus, år 1215 den första komuniteten av bröder i Toulouse i Frankrike. Året därpå godkändes Ordo Praedicatorum, Predikarorden, av påven Honorius III. Orden antog Augustinus regel och till den fogade man egna grundkonstitutioner. Dessa dokument utgör än idag grunden för brödernas liv och har inspirerat systrar och lekmän i deras levnadssätt. Orden spred sig som en löpeld över den kända världen. Dominikaner som Thomas av Aquino, Mäster Eckhart, Catharina av Sienna och Bartolomeo de las Casas har bidragit till att forma det kristna tänkandet och västerländsk kultur i allmänhet. Till Norden kom Orden 1223 med grundandet av klostret i Lund. Dominikus hade troligen besökt Lund 10 år tidigare, ett besök som gjorde intryck. Smaken för evangelisering i världens utkanter tog fäste och det blev ett av Ordens kännetecken.

Reformationen innebar ett långt avbrott i Norden. Först omkring 1930 återkom Orden med klostren i Oslo och Stockholm, därefter Lund, Helsingfors och Köpenhamn och många nunnor, systrar och lekmän.

Det gemensamma livet i klostret, troheten mot Evangeliet, studierna, firandet av tidböner och mässa och annan bön är det arv som Dominikus lämnade efter sig. Alla detta bidrar inte bara till Guds ära, men också till världens frälsning. Denna väg mynnar ut i uppdrag att för att sprida Evangeliet i världen. I dag betyder det allt från olika slags predikan och undervisning, församlingsarbete, dialog med samhället eller karitativa uppdrag. Nu firar vi 800 år av predikan och liv tillsammans.

LÖRDAG 21 MAJ LUNDS STADSHALL STORTORGET

10.30 - 15.30 Entré från 10.00

Entré 100 SKr. Biljetter uppvisas före 10.30

Begränsat antal biljetter.

Beställning före 1 maj:

haavar.simon@gmail.com

Ett mindre antal samt lyssnarplatser säljs vid entrén.

Samtalsledare Eivor Oftestad

10.30 Br Bruno Cadoré op,

Karl Ove Knausgård

12 Paus

14.30 Ruben Östlund, Astrid Söderbergh Widding op, Karl Ove Knausgård, Jesper Fich op, sr Anne-Lise Ström op.

HÖGTIDLIG VESPER I DOMKYRKAN

17.00

Ekumenisk vesper tillsammans med Domkyrkoförsamlingen och biskop Johan Tyrberg.



ATT FRAMKALLA SANNINGEN

Inledning av br Bruno Cadoré op, dominikanernas ordensmästare.

Dominikanskt sökande efter sanning visar sig i ett intresse och engagemang för världen, i att lära känna det som finns omkring oss. Filosofin i sin bredaste betydelse står i centrum: all mänsklig kunskap; matematik och fysik, musik och konst. När människor öppnar sina sinnen och fördjupar sitt liv är det en strävan efter sanning. Bortom all den synliga mångfalden finns en enhet i Gud.

SAMTAL MED RUBEN ÖSTLUND, REGISSÖR OCH ASTRID SÖDERBERGH WIDDING op

Ruben Östlund har skrivit manus till och regisserat filmer som De ofrivilliga, Play och Turist som uppmärksammats internationellt. Turist från 2014 belönades med juryns pris Un certain regard i Cannes 2014. Här möter han Astrid Söderbergh Widding op, lekmannadominikan i ett samtal.

Med engagemang går Ruben Östlund i sina filmer in på mänskliga förhållanden. I hans filmer möter vi människor som anpassar sig till kvävande sociala normer.

Mänsklig komplexitet, längtan, lidande och instängdhet utmanar betraktaren till fortsatt reflektion.

MÖTE MED KARL OVE KNAUSGÅRD, FÖRFATTARE

Karl-Ove Knausgård har fått stort genombrott som författare till romanserien Min kamp som utkom i sex delar under åren 2009-2011, och har väckt stark diskussion. Knausgård berättar sitt liv med stort allvar. Det långa verket med växlingar mellan långa abstrakta essäpartier och intima familjeskildringar innehåller komik och tragik och skapar förtrolighet med läsaren – eller ibland avståndstagande.

EN GÅTFULL SANNING: SANNING OCH RELATIVISM

Ruben Östlund, Karl Ove Knausgård och nordiska dominikaner kommenterar dagens inlägg med fokus på ord som sanningsanspråk, subjektivism och relativism.

EN GÅTFULL SANNING

Dominikansk tradition möter världen och evangeliserar nya kulturuttryck. Det är vårt uppdrag - att möta en gåtfull sanning, gömd och uppenbarad i världen.

Absoluta sanningsbegrepp har i modern tid ersatts av tolkningar. Gud kan tyckas omöjlig och kraftlös jämfört med egna prestationer och teknikens

möjligheter.

Vad finns för möjligheter att visa på Guds styrka och barmhärtighet i relativismens tidevarv? Hur öppnas en väg för Gud i en pluralistisk värld? Är sanning något färdigt och redan formulerat att ta till sig? Inkräktar sanning på centrala begrepp som självbestämmande, demokrati och tolerans?

För kristna blev Gud människa i Jesus Kristus, och människan därmed indragen i Guds mysterium. Sanningen blev en person att lära känna. En gåtfull sanning, som framkallas i ett livs vardag, handlingar, tänkande. Något som ska sökas och sökas igen, in mot den ständigt okända kärnan.

Sökandet efter djup och sanning delas av alla människor av god vilja. I det konstnärliga skapandet kan förståelsen av verkligheten utmanas. Konstuttryck ställer frågor på ett nytt sätt och hjälper att söka vidare. Vad händer när dominikaner och konstnärer möts och ser på verkligheten var och en från sitt håll?